



Hallo allemaal,

Hier staan we dan, onze laatste nieuwjaarsbrief is klaar.

Wat gaat het snel, dit schooljaar!

Aan de digitale klok begonnen we vol goede moed

en wat doen jullie dat supergoed!

We lezen elke dag en doen dat met een grote lach!

Juf An geeft ons les ICT, dat doen we vaak per 2.

In de kleuterschool hebben de kleutertjes veel luisterplezier gekend,

wat hebben ze genoten van jullie voorleestalent!

Nieuws van de week is steeds interessant.

Iedereen doet keigoed mee, dat is plezant!

Het onderwerp, het werkwoord, evenwijdige rechten en scherpe hoeken.

deze begrippen zijn niet meer onbekend

en door elke kriebel in het derde gekend.

De herhaling van de spellingsregels van het tweede leerjaar zit erop.

Want d/t en p/b, ch/g, ng en nk, ... die kennen we, TOP!

We leerden verder tellen tot 1000 en optellen kunnen we nu ook al.

Laat het aftrekken maar komen, of kunnen we dat ook al?

Binnenkort leren we Bruegel kennen

en laten we ons in het speelgoedmuseum lekker verwennen.

Je hoort het, er is hard gewerkt, er is veel geleerd

En 2023 is gefinaliseerd.

Maak van de feestdagen een magische tijd

Vul ze met veel liefde, plezier en vooral veel gezelligheid.

Gelukkig Nieuwjaar!

Juf Jessica, juf Veerle en juf Valerie

