



Andantinokoor
Auditorium
Optreden om 17 uur



Bagaya Kapelle
Tentoonstellingsruimte
Wereldwinkelproducten,
handwerk, stoffen,
boodschappentassen



Chiro Kapelle
Binnenkoer
Ajuinsoep, chocomelk,
cuberdons, truffels, kokos-
koekjes



Ferro Fiore
Vestiaire linkervleugel
Mattetaarten, zelfge-
maakte armbandjes van
fietsbanden



Lagere school De Kriebel
Binnenkoer
Knutselwerkjes
leerlingen



Gezinsbond
Binnenkoer
Jenever,
snoepbrochetten



Kleuterschool Klein Klein Kleuterke
Binnenkoer
Glittertattoos, knutsel-
werkjes, kerstballetjes



K.V.L.V.
Tentoonstellingsruimte
Kerstkaarten,
KVLV-boeken



Kurukshetra vzw
Vestiaire linkervleugel
Handgemaakte
weefwerken



Oudercomité De Kriebel
Binnenkoer
Warme wafels



Parochieploeg Sint-Ulrik
Tentoonstellingsruimte
Kerst- en bijbelboeken +
fotoshow



Projecten Franschoek
Binnenkoer
Zuid-Afrikaanse wijn



Toneelkring Harlekijn
Binnenkoer
Hasseltse koffie,
advocaat



Volksdansgroep Pajottenland
Binnenkoer
Pensen, warme wijn,
advocaat, confituur,
limoncello, vlaai



Vriendenkring Klein Klein Kleuterke
Binnenkoer
Hot-dogs &
pannenkoeken,
kleuter-viskraam



De Vlijtige Bie
Binnenkoer
Honing, stuifmeel

Rij vlot naar Kasteel La Motte!

Met de auto

Verlaat de Ring rond Brussel in Groot-Bijgaarden (afrit 11).
Neem rechts de R. Dansaertlaan tot het rondpunt.
Volg links de Brusselstraat (4,8 km) dwars door Groot-Bijgaarden
tot het centrum van Sint-Ulriks-Kapelle.
Net voorbij de Kerkstraat sla je achter de gemeenteschool rechts af.
Een paar honderd meter verder vind je Kasteel La Motte.

Neem je op de E40 afrit 20 in Ternat, volg dan links de Assesteenweg.
Al na 100 meter merk je links de weg naar Sint-Ulriks-Kapelle.
Na het rondpunt wachten nog 3 km en 5 verkeersplateaus.
In het centrum van Kapelle sla je links de Lumbeekstraat in.

Kasteel La Motte beschikt over een 25-tal gratis parkeerplaatsen buiten het
domein/straatkant. Het parkeren in de dreef en op de binnenkoer is niet
toegelaten.

Met het openbaar vervoer

Lijnbus 355 (Brussel Noord - Liedekerke):
er is een halte 'kerk' Sint-Ulriks-Kapelle, op korte wandelafstand van
Kasteel La Motte. Raadpleeg de dienstregeling via de website van De Lijn.



Kasteel La Motte

Lumbeekstraat 20
1700 Sint-Ulriks-Kapelle



20^{ste} KERST IN LA MOTTE
Zaterdag 15 december 2018 van 15 tot 20 uur



**Kasteel La Motte, team gemeenschap Vrije Tijd &
de Kapelse verenigingen nodigen je vriendelijk uit op de
20^{ste} kerstmarkt in Kasteel La Motte**

**Een deel van de opbrengst gaat naar Lesvos Solidarity, een open
vluchtelingenkamp in Mytilini op het Griekse eiland Lesbos.**



Kerst in La Motte

Zaterdag 15 december van 15 tot 20 uur

In samenwerking met de Kapelse verenigingen organiseren Kasteel La Motte en team gemeenschap Vrije Tijd reeds voor de **20ste keer** op rij een **Kerstmarkt** op het binnenplein van het mooi verlichte kasteel. Heel wat **verenigingen van Sint-Ulriks-Kapelle** nemen hieraan deel: Andantinokoor, Bagaya Kapelle, Chiro Kapelle, Gemeentelijke lagere school De Kriebel, Ferro Fiore, Gezinsbond, Katholieke Vrije kleuterschool Klein Klein Kleuterke, Kuruksheetra vzw, K.V.L.V., Oudercomité De Kriebel, Landelijke Gilde, Parochieploeg Sint-Ulrik, Projecten Franschoek, Toneelkring Harlekijn, Volksdansgroep Pajottenland, Vriendenkring Klein Klein Kleuterke en Ziekenzorg Kapelle. Ter gelegenheid van deze 20ste editie stellen ook Kapelse kunstenaars hun werken tentoon.

Op de **binnenkoer** en in de **rechtvleugel** kan je genieten van allerlei lekkere drankjes en hapjes. De verenigingen vergasten iedereen op glühwein, jenever, advocaat, warme wafels, kokoskoekjes, chocoladetruffels ... In de cafetaria kan je terecht voor nog meer drankjes. De dames van Ziekenzorg

Kapelle en de heren van de Landelijke Gilde zullen de bar bemannen. De opbrengst daarvan gaat samen met het standgeld van de deelnemende verenigingen naar het gekozen project. Maar de kerstmarkt is méér dan al dat lekkers. Er worden ook artisanale producten verkocht, knutselwerkjes, wereldwinkelproducten, producten uit Bagaya, ...

Kom ook een kijkje nemen in het **hoofdgebouw** van het kasteel, waar Kuruksheetra vzw handgemaakte weefwerken, gesponnen, gekleurd en geweven door leprapatiënten in Noord-India te koop aanbiedt.

In het salon, de feestzaal, de groene en roze kamer kan je genieten van kunst van Kapelse bodem.

Het Andantinokoor zal om 17 uur je hart verwarmen met stemmige kerstliederen vanuit het auditorium. Om 18 uur speelt Piet Walravens op zijn orgel. Zeker de moeite waard om langs te komen.

Je vindt een overzicht van alle verenigingen, de plaats van hun stand én de producten die ze verkopen/tentoonstellen achteraan in deze folder.

Lesvos Solidarity

Lesvos Solidarity is een open vluchtelingenkamp in Mytilini, een plaats op het Griekse eiland Lesbos. Het wordt geleid door een kernteam, bestaande uit de oprichters en betaalde krachten, en heel wat nationale en internationale vrijwilligers.

Lesvos Solidarity heeft als hoofddoel solidair te zijn met vluchtelingen en mensen in nood: door onderdak te geven, bescherming te bieden, bewustwording te stimuleren op basis van het solidariteitsbeginsel en door respect voor het leven, geweldloosheid en vrijwilligerswerk uit te dragen. Er wordt hulp geboden aan de meest kwetsbare vluchtelingen: gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen, vluchtelingen met een handicap, met medische of psychische aandoeningen ... door ter plaatse de nodige zorgen en ondersteuning te geven.



Lesvos Solidarity begeleidt vluchtelingen bij het beheer van hun asielp proces, maar doet geen registratie gerelateerd werk. Ze staan voor actieve solidariteit met vluchtelingen en vechten eveneens tegen het huidige Europese migratiebeleid.

Om solidariteit en elkaar beter begrijpen te bevorderen heeft het een aantal integratie- en educatieve programma's ontwikkeld en uitgebreid waar zowel vluchtelingen als de lokale gemeenschap aan kan deelnemen. Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van het ondersteuningscentrum Mosaïk in het centrum van Mytilini. Hier worden taallessen, kunstactiviteiten en diverse andere workshops georganiseerd die de beroepsvaardigheden van zowel de vluchtelingen als de lokale bewoners ten goede komen.

Het Mosaïkcentrum ter ondersteuning van de vluchtelingen en de lokale bevolking in Mytilini is een warme samenwerking tussen Lesvos Solidarity en Borderline-europe. De Safe Passage 'Bag Workshop' is één van de belangrijkste integratie- en educatieve projecten die bij Mosaïk ontwikkeld zijn. In dit creatieve project vervaardigen vluchtelingen en de lokale bevolking samen tassen, zakken en andere items. Het materiaal hiervoor zijn reddingsvesten die zijn achtergelaten door vluchtelingen die de Egeïsche Zee hebben overgestoken. Zo vertelt elk item een verhaal van afscheid, moed en hoop.

